

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KUTLU DOĞUM HAFTASI RAPORU

2016

İÇİNDEKİLER

I. ÖNSÖZ.....	3
II. KUTLU DOĞUM MESAJI.....	5
III. HAFTA ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI.....	9
1) İstişare Toplantıları.....	9
2) Basılı ve Görsel Materyal Hazırlanması.....	10
3) Basın Toplantısı.....	10
4) Hutbe Okutulması.....	11
IV. HAFTA BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.....	11
1) Başkanlık Merkezince Gerçekleştirilen Faaliyetler.....	11
a) Sergiler.....	11
b) Açılış Programları.....	12
c) Gençlik Kutlu Doğumda Buluşuyor Programları.....	16
ç) Kredi ve Yurtlar Kurumuna Yönelik Programlar.....	17
d) Mültecilere Yönelik Özel İrşat Programları.....	19
e) Terör Mağduru Bölgelere Yönelik Özel İrşat Programı.....	19
f) Ceza İnfaz Kurumlarına Yönelik Programlar.....	21
g) Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri (AMATEM)'ne Yönelik Programlar.....	21
ğ) Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine Yönelik Programlar.....	21
h) Huzurevlerine Yönelik Programlar.....	21
ı) Konferans/Konuşmacı ve Kur'an-ı Kerim Okuyucusu Görevlendirmeleri.....	21
i) Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu.....	22
2) İl ve İlçe Müftülüklerimizce Gerçekleştirilen Faaliyetler.....	24
3) Yurtdışı Teşkilatımızca Gerçekleştirilen Faaliyetler.....	26
4) Medya Analizi.....	29
V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.....	32
EKLER.....	34

I. ÖNSÖZ

Başkanlığımız, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu çerçevede, artık ülkemizde önemli bir dini, sosyal ve kültürel gelenek haline gelmiş olan ve kamuoyu tarafından yoğun bir ilgi gösterilen Kutlu Doğum Haftası'nın 2016 yılı teması "Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım" şeklinde belirlenmiştir.

Bütün Peygamberler, insanları bir olan Allah'a imana, tevhide davet etmişlerdir. Tevhid, inanç ve ibadetlerle Allah ile insan arasında bir bağ kurarken, müminler arasında vahdet bağı oluşturarak kardeşliği, birlikte yaşama hukukunu tanzim etmiştir. Bu itibarla tevhid inancı ve bu inancın etrafında oluşan vahdet anlayışı, geçmişten günümüze İslam toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayan en önemli unsurların başında yer almıştır.

Ancak öteden beri bu inancı ve anlayışı zedelemeye yönelik teşebbüsler de olagelmıştır. Günümüzde mezhep, meşrep, etnik farklılıkların kimilerince bir çatışma vesilesi olarak görülmesi ya da böyle bir anlayışın bazı çevrelerce körüklenmesi, bu teşebbüslerin bir tezahürü olarak zikredilebilir. Bu durumun sebep olduğu çatışma ve kaos ortamı, İslam coğrafyasının önemli bir kısmını kuşatmış ve uluslararası ölçekte bir trajediye dönüşmüştür.

Bununla birlikte son zamanlarda ülkemizde de terör, hiçbir insani ve ahlaki değer tanımaksızın, hiçbir ayırım gözetmeksizin masum insanlarımızın canlarına kastetmektedir. Terör ve şiddet, asırlardır barış, selam ve eman yurdu olan bu topraklarda "biz" anlayışı içerisinde kardeşçe yaşayan milletimizin birlik ve beraberliğini hedef almakta, güven ve huzuruna yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu itibarla ülkemizde ve bölgemizde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yeniden tesisi ve pekiştirilmesi amacıyla gösterilecek her çabanın büyük bir değeri olacağı açıktır.

Bu gerekçelerle 2016 yılı Kutlu Doğum Haftası'nda "Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım" konusunun Hz. Peygamber (s.a.s.)'in ortaya koyduğu örneklik çerçevesinde hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde ele alınmasına karar verilerek faaliyetlerimiz buna göre düzenlenmiştir. Hafta münasebetiyle yurt içi ve yurt dışında geniş katılımlı programlar ve değişik etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı Kutlu Doğum Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin bir özeti mahiyetinde olan bu rapor, teşkilatımızda Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri konusundaki kurumsal hafızasının

oluşumuna katkı sağlaması ve gelecek yıllarda düzenlenecek etkinliklere ışık tutması amacıyla hazırlanmıştır.

Kutlu Doğum Haftası boyunca emeği geçen Başkanlığımızın her kademesindeki personelimize teşekkür eder, gerçekleştirilen her bir hizmetin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan dileriz.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

II. KUTLU DOĞUM MESAJI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

İslam dini ve İslam ümmeti bugün, tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşamaktadır. Ümmetin ocağına ateşler düşmüş, fitne ve tefrika ateşi İslam coğrafyasını her taraftan kuşatmıştır. Öyle ki Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Nijerya'da ve İslam coğrafyasının diğer köşelerinde çatışmalar, Allahü Ekber nidalarıyla intihar saldırıları, masum kız çocuklarını kaçırmalar, camileri bombalamalar, tarihî mekânları tahrip etmeler, şiddet, vahşet ve dehşet durmaksızın devam etmektedir. Müslümanların kanı dökülmekte, masum canlar heder olmakta, İslam kültür ve medeniyeti talan edilmekte, Müslümanların izzet ve onuru tarihte hiç olmadığı kadar bizzat birbirlerinin eliyle yok edilmektedir. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan, evinden, barkından ve hayatından olmakta; yaşanan kaos ortamı bütün dünyada İslam ve Müslüman algısını tahrip etmektedir. Ne yazık ki Müslümanların başı hüznle öne eğilmekte, İslam dininin mensupları korku, dışlanma ve şiddet tehdidi altında hayat mücadelesi vermektedir. Diğer taraftan dünyanın batı yakasında İslamofobiyi tırmandırmak isteyen endüstri, İslam dünyasındaki çatışmaları ve yaşanan kargaşa ortamını gerekçe gösterip Müslümanlar aleyhine acımasızca bir propaganda sürdürmektedir. Bu propagandayla yüce dinimiz, korku dini olarak lanse edilmekte, Müslümanlar arasındaki fitne ve tefrika ateşi körüklenmektedir. Ne yazık ki bugün İslam'ın kimi cahil müntesiplerinin, her türlü iman, akıl ve hikmetten uzak terör şebekelerinin, sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in mübarek ismini sözde bayraklarına nakşederek Din-i mübin-i İslam'a verdiği zarar, azılı düşmanların verdiği zararın fersah fersah ötesine geçmiş bulunmaktadır.

Tüm bu hadiseleri, yaşanan acıları, tefrika ve adavetin sebeplerini sadece dış mihraklarda, İslam muhaliflerinde, şer güçlerde, emperyalistlerde, siyonistlerde aramak en kolay yoldur. Zira sorunların bir de iç dokuyu, imanî ve ahlakî dinamikleri, yani Müslümanları ilgilendiren boyutları vardır. Şu husus iyi bilinmelidir ki; İslam topraklarını kan gölüne çeviren çatışmaların, dinin aslından ya da mezhep farklılıklarından kaynaklandığı söylenemez. Bu vahşetin köklerini asr-ı saadette, Hz. Peygamber (s.a.s)'in hadislerinde, Hz. Osman'ın katliyle başlayan fitne döneminin akabinde yaşanan mezhep ihtilaflarında aramak da beyhudedir. Zira bütün bunlar, modern zamanların işgal ve sömürgelerinden sonra istibdatların gölgesinde, yoksulluk, cehalet ve esaret altında yetişen yaralı bilinçlerin; kin, öfke, ihtiras ve intikam yüklü ölümcül kimliklerin ürünüdür.

Bilinmelidir ki mezhepler, İslam dininin anlaşılmasındaki farklı fikir ve kanaatleri temsil eden, zamanla oluşmuş beşerî mekteplerdir. Hepsinin amacı, Allah'a varan istikameti belirlemektir. Her biri ana yola varan tali yol mesabesindedir. Mezhebi dinle aynileştirmek ya da mezhep

mensubiyetini, İslam aidiyetinin üstünde görmek; mezhebe dayalı ayrıştırma, ötekileştirme ve çatışmalar, taassup ve cehaletin bir yansımasıdır. Mezheplerin dinin önüne geçtiği hâllerde en çok zarar gören bizzat dinin kendisi olmuştur.

Mezhebî farklılıklar, İslam kültür ve medeniyetinin birer zenginliğidir. Önemli olan her zaman vahdetin muhafaza edilmesidir. Mezhebi, meşrebi, anlayışı ne olursa olsun diğerinin mezhebini, meşrebini, anlayışını batıl olmakla itham eden ve kardeşini küfür ile suçlayan bir zihniyet asla iflah olmaz. Unutmayalım ki; hiçbir kimse bir başkasını, İslam'ı kendisinin anladığı gibi algılayıp yaşamadığından ötürü tekfir edemez. Müslüman bir başka Müslümanı müşrik görerek onunla savaş halinde olamaz. Böyle bir çatışma İslam'ın en ulvi kavramlarından olan cihat ile beraber anılamaz. Mezhebine, fikrine ve anlayışına uymayanı tekfir ederek onu öldürmeyi, hiç kimse cihat olarak tarif edemez. Cihat; terörün, vahşetin ve öldürmenin değil; diriltici bir gayretin, hayat veren bir mücadelenin adıdır. Bugün, Müslümanların topyekûn başvuracağı en büyük cihat; cehalete, taassuba, ırkçılığa, fitne ve tefrikaya karşı yapacakları cihattır.

Bugün yapılması gereken, tarihten alacağımız ders ve ibretle istikametimizi belirlemektir. Bilindiği gibi Müslümanlar, sekiz asırdır Batı'yı aydınlatan Endülüs İslam medeniyetini, Doğu'yu aydınlatan Maveraünnehir İslam medeniyetini, Afrika'yı imar eden İslam medeniyetini kaybettiler. Şimdi de Şam-ı Şerif'te, selam yurdu Bağdat'ta, hikmet beldesi Sana'da İslam medeniyetleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bugün, Müslümanların bigâne kalamayacağı tek bir meselesi vardır: O da akan kanı durdurmak, Müslümanları birbirine düşüren komplolara karşı durmak, içimizden ve dışımızdan beslenen her türlü dâhili ve harici fitne uzantılarıyla mücadele etmek ve ümmeti halasa çıkarmaktır. Unutulmamalıdır ki selam ve eman yurtlarını tarihte sahip oldukları huzura kavuşturmanın, dünyada barış ve adaleti temin etmenin yolu, Müslümanların tevhid ve vahdette, rahmet ve merhamette buluşması ve İslam coğrafyasında güven ve barış ortamının yeniden tesis edilmesinden geçmektedir.

Bugün Müslümanların her zamankinden daha çok tevhid ve vahdete ihtiyacı vardır. Zira Yüce Rabbimiz Müslümanları Enbiya Suresi 92. ayette tek bir ümmet olarak ifade etmiş olmasına rağmen ne yazık ki Müslümanlar, tefrika hastalığına kapıldığı için Rum Suresi 32. ayetin muhtevasına girmeye başlamışlardır. Bu sebeple bugün Müslümanların tevhid inancına dayalı vahdeti gerçekleştirme yolunda gayret sarf etmeleri bir zorunluluktur.

Tevhid, İslam'ın en temel ilkesi, Kur'an ve Sünnetin ruhu, bütün peygamberlerin gönderiliş gayesidir. İslam'ın tevhid dini oluşu, onu diğer din ve inançlardan ayıran en bariz vasfıdır. Tevhid ilkesinden üç temel esas ortaya çıkar: Selam, eman ve vahdet yani barış, güven ve birlik. İslam-

selâm ilişkisi, iman-eman ilişkisi ve tevhid-vahdet ilişkisi doğru kurulamadan bir toplumun İslam toplumu olması mümkün değildir.

İslam, öncelikle insanların zihin ve gönül dünyalarına Allah'ın birliği ve eşsizliği inancını yerleştirerek, şirk başta olmak üzere onları bölünmüşlük ve parçalanmışlığa sevk eden ve saptıran her türlü yanlış inanç, düşünce ve ideolojiden arındırır. Tevhid inancı, insanların kalplerine ve akıllarına sadece Allah'ın birliği ve eşsizliği inanç ve düşüncesini yerleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kâinatın tüm farklılık ve çeşitliliğine rağmen mükemmel bir uyum içinde bir ve bütün olarak nasıl var edildiğine ve işleyişine dikkatleri çeker. Dolayısıyla tevhid inancı, en az birlik kavramı kadar çokluk ve farklılık kavramlarını da esas almayı gerektirir. Bu anlayış, irfan geleneğimizde “kesrette vahdet, vahdette kesret” şeklinde ifadesini bulmuştur. Tevhid, sadece bir inanç ve düşünce sistemi değil, aynı zamanda bir hayat tarzı ve yaşama biçimidir. Tevhid inancının toplumsal hayattaki karşılığı vahdettir. Vahdet şuurunu toplumsal hayatta gerçekleştirmenin yolu da sosyal adalet ve ahlâk bilincinin fertlere yerleşmesinden geçmektedir.

Vahdet; kardeşlik, dostluk, sevgi, yardımlaşma ve dayanışmadır. Birlikte yaşama, paylaşma, ortak değerlere sahip olma ve ortak ideallere yönelmedir. Tevhidin sancağı altında toplanma, Allah'ın dini yolunda her türlü dünyevi menfaati bir kenara bırakmadır. İslam dünyasında yaşanan acıları ortak, dertleri ortak ve duaları ortak kılmaktır. Müslüman kanının dökülmesini önlemekten daha değerli bir stratejinin, Müslümanların parçalara ayrılmasını engellemekten daha önemli bir siyasetin olmadığını bilmektir. İslam ümmetinin inşa ettiği mümtaz medeniyetlerin, bu medeniyetlerin ortaya koyduğu büyük tecrübelerin farkında olmaktır. Unutulmamalıdır ki yeryüzündeki bütün muhtaçlara, bütün mazlumlara, bütün insanlığa huzur ve saadet getirecek yegâne nizam İslam'dadır, imandadır, İslam'ın tevhid ve vahdet anlayışındadır. Ancak bunun için bizzat Müslümanların tevhid ve vahdeti iyi ve doğru bir şekilde kavraması gerekmektedir. Şüphesiz ki Allah'ın dini iki kelime, “kelime-i tevhid” ve “vahdet-i kelime” yani Allah'ın birliği ve ümmetin birliği üzerine kurulmuştur. Müslümanların bugün küfrün karşısında tek ses, hainin karşısında tek yürek, zalimin karşısında yekvücut olabilmesi, her şeyden önce mezhebini, meşrebini, ırkını, dilini, coğrafyasını ve ideolojisini değil, İslam'ın tevhid ve vahdet anlayışını esas almasıyla mümkün olabilecektir. Birliğe, dirliğe ve huzura giden yol da; dostu düşmanı tanımanın yolu da; emperyalistleri değil, ümmetin yüzünü güldürmenin yolu da buradan geçmektedir.

Müslümanların vahdetini, uhuvvetini ve maslahatını ön planda tutmak ve bu uğurda her türlü riski alarak hakkı, hakikati, adaleti ve ahlakı savunmak İslam dünyasındaki bütün âlimlerin, münevverlerin ve entelektüellerin en başta gelen vazifesidir.

“Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” teması ve “İnsanlığı yüceltmek, insanlığı diriltmek ve insanlığı yaşatmak için gelin birlik olalım!” çağrısı etrafında kutlu doğumunu idrak edeceğimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’nın getirdiği tevhid dininin ve rahmet yüklü evrensel mesajların; başta ülkemiz olmak üzere bütün Müslümanların vahdetine, birliğine, dirliğine ve huzuruna vesile olmasını, insanlığın merhamet dini İslam’ın rahmet ve adaletinden hiçbir zaman nasipsiz kalmamasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyaret İşleri Başkanı

III. HAFTA ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Başkanlığımız, 2016 yılı Kutlu Doğum Haftası çalışmalarına il ve ilçe müftülükleri, ilahiyat fakülteleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün tema olarak belirlenebilecek konulara dair görüşlerini alarak başlamıştır.

Başkanlığımıza iletilen görüşler Genel Müdürlüğümüzce tevhid edilmiş ve 06/01/2016 tarihinde toplanan Kutlu Doğum Haftası Merkez Komisyonunca değerlendirilmiştir.

1) İstişare Toplantıları

2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası temasını ve tema kapsamında hafta boyunca gerçekleştirilecek faaliyetleri belirlemek üzere 18.01.2016 tarihinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ başkanlığında Başkanlığımız üst düzey yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Kutlu Doğum Haftası Merkez Komisyonu'nun teklif ettiği konulardan "Hz. Peygamber, Tevhit ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım" temasının Kutlu Doğum Haftası'nda ele alınmasına karar verilmiştir.

Aynı toplantıda Kutlu Doğum Haftası resmi açılış programının 09 Nisan 2016'da Ankara'da yapılması, bununla birlikte Başkanlığımız öncülüğünde İstanbul, Edirne ve Diyarbakır başta olmak üzere farklı illerde program gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

09 Nisan 2016 tarihinde Ankara ATO Congressium Salonu'nda yapılacak olan resmi açılış programı ön hazırlıklarını görüşmek üzere Ankara Müftülüğünde bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantıya Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar YİĞİT, İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin HAZIRLAR, Ankara İl Müftüsü Prof. Dr. Mefail HIZLI, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve diğer yetkililer katılmıştır.

Ayrıca 18 Nisan 2016'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan programla ilgili olarak 03 Mart 2016 tarihinde Başkanlığımız merkezinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'in başkanlığında Başkan Yardımcısı Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ, Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar YİĞİT, İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin HAZIRLAR ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

2) Basılı ve Görsel Materyal Hazırlanması

* Tanıtım ve etkinliklerde kullanılmak üzere üç farklı görsel tasarım ve sloganlar içeren afişler (billboard, raket, tanıtım afişleri), bir adet sinevizyon ile altı ayrı kamu spotu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu materyal örnekleri DVD halinde il müftülüklerine gönderilmiştir.

* Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nce "Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet" adlı bir kitapçık hazırlanarak il ve ilçe müftülüklerine gönderilmiştir. Ayrıca Diyanet Aylık Dergi'nin Nisan sayısı Kutlu Doğum Haftası teması merkeze alınarak içeriklendirilmiştir.

* Kutlu Doğum Haftası için hazırlanan web sayfası "kutludogum.diyaret.gov.tr" adresiyle hizmete sunulmuştur. Hafta münasebetiyle hazırlanan tüm yazılı/görsel materyal, hutbe, vaaz örnekleri ile il/ilçe müftülüklerimiz ve yurtdışı teşkilatımız tarafından düzenlenecek etkinlikler bu sayfada yayınlanmıştır.

* Hafta münasebetiyle hazırlanan sinevizyon ve kamu spotu filmleri, RTÜK'ten gerekli izinler alınarak ulusal ve yerel medya kuruluşlarına gönderilmiştir.

* Afişlerin müftülük binaları, Kur'an kursları, camiler ve işyerleri ile duraklar, metro istasyonları, belediye otobüsleri, servis araçları ile diğer mekanlardaki reklam alanlarına asılması sağlanmıştır.

* Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile işbirliği yapılarak belediye otobüslerine, metro ve tramvay istasyonlarına, deniz otobüslerine, şehrin merkezi yerlerinde bulunan billboard ve raket panolarına Kutlu Doğum afişlerinin asılması sağlanmıştır.

3) Basın Toplantısı

Hafta münasebetiyle yapılacak olan faaliyetleri tanıtmak ve bu faaliyetlerin amaç ve hedeflerini kamuoyu ile paylaşmak üzere Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ 07.04.2016 tarihinde İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelmiştir. Basın toplantısına 17 farklı medya kuruluşundan toplam 28 medya mensubu katılmıştır. Söz konusu basın toplantısı bazı ulusal yayın kuruluşları tarafından canlı olarak yayınlanmıştır.



İstanbul'da Düzenlenen Basın Toplantısı

4) Hutbe Okutulması

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 08.04.2016 tarihinde ülkemiz genelindeki camilerde Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet”, 15.04.2016 tarihinde “Tevhid ve Vahdet Medeniyeti” ve 22.04.2016 tarihinde “Tevhid ve Vahdetin Öncüsü Müminler” isimli hutbeler okutulmuştur. Adı geçen hutbeler Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer almaktadır.

IV. HAFTA BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

2016 yılı Kutlu Doğum Haftası, “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” başlığı altında Başkanlığımız merkez, yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlarımız tarafından hafta boyunca gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Bu etkinlikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

1) Başkanlık Merkezince Gerçekleştirilen Faaliyetler

a) Sergiler

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ve Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet GÖRMEZ’in katılımları ile 8 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Ayasofya Müzesi’nde “Aşk-ı Nebi” sergisi açılmıştır. Söz konusu sergi, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görmüştür.



İstanbul Ayasofya Müzesi'nde "Aşk-ı Nebi" Sergisi Açılışı



İstanbul Ayasofya Müzesi'nde "Aşk-ı Nebi" Sergisi

b) Açılış Programları

* 09 Nisan 2016 tarihinde Ankara ATO Congressium Salonu'nda Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, üst düzey bürokratlar, sivil toplum kuruluşları

temsilcileri, iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaşımızın katılımıyla Kutlu Doğum Haftası resmi açılış programı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'in yaptığı açılış konuşması Ek-1 de yer almaktadır.



Ankara'da Gerçekleştirilen Resmi Açılış Programı

* 10 Nisan 2016 tarihinde Fransa Strazburg'da Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'in konuşmacı olarak katıldığı Kutlu Doğum Haftası Avrupa açılış programı gerçekleştirilmiştir. Programa Paris Büyükelçimiz, Başkonsoloslarımız, Fransız yetkililer ile Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan çok sayıda vatandaşımız katılmıştır.



Fransa-Strazburg'ta Gerçekleştirilen Program

* Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, İpsala'da Türkiye'den ve Balkanlardan on binlerce kişinin katıldığı özel bir program düzenlenmiştir. İpsala Fuar Alanında gerçekleşen programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ ve Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU katılmıştır.



Edirne İpsala'da Gerçekleştirilen Program

* 17 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Başkanlığımız öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte organize edilen programa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN, Bakanlar, Milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve çok sayıda vatandaşımız katılmıştır. Programda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet GÖRMEZ de bir konuşma yapmıştır.



İstanbul'da Gerçekleştirilen Program

* Kutlu Doğum Haftasının kapanış programı, 22 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır'da Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'in katılımıyla gerçekleştirilmiştir.



Diyarbakır'da Gerçekleştirilen Program

* Ayrıca bu programlar haricinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Erzurum, Kocaeli, Elazığ, Niğde, Yozgat, Samsun, Kastamonu, Adana, Aydın ve Siirt illerinde Başkanlığımız öncülüğünde düzenlenen programlara Başkanlığımız üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak katılmıştır. Söz konusu programların bilgisi aşağıda gösterilmiştir:

S.N	KONUŞMACI	GÖREVİ	İL	TARİH
1	Dr. Ekrem KELEŞ	Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı	Erzurum	14.04.2016
2	Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ	Başkan Yardımcısı	Kocaeli	13.04.2016
3	Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ	Başkan Yardımcısı	Elazığ	14.04.2016
4	Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ	Başkan Yardımcısı	Niğde	20.04.2016
5	Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ	Başkan Yardımcısı	Yozgat	21.04.2016
6	Doç. Dr. Yaşar YİĞİT	Din Hizmetleri Genel Müdürü	Samsun	15.04.2016
7	Prof. Dr. Ali ERBAŞ	Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü	Kastamonu	12.04. 2016
8	Dr. Yüksel SALMAN	Dini Yayınlar Genel Müdürü	Adana	14.04.2016
9	Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI	Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi	Aydın	15.04.2016
10	Mehmet KAPUKAYA	Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi	Siirt	20.04.2016
11	Hüseyin HAZIRLAR	İrşat Hizmetleri Daire Başkanı	Samsun	15.04.2016

Tablo-1: Başkanlığımız Öncülüğünde Gerçekleştirilen Kutlu Doğum Programları

c) Gençlik Kutlu Doğumda Buluşuyor Programları

Farklı illerde “Gençlik Kutlu Doğumda Buluşuyor” programları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu illerde gerçekleştirilen programlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

S.N.	SÖYLEŞİ	KONSER	İL	TARİH
1	Hayati İNANÇ	Ömer KARAOĞLU	Muğla	11.4.2016
2	Nurullah GENÇ	Aykut KUŞKAYA	Batman	12.4.2016
3	Nurullah GENÇ	Aykut KUŞKAYA	Uşak	13.4.2016
4	Nurullah GENÇ	Aykut KUŞKAYA	Isparta	14.4.2016
5	Nurullah GENÇ	Aykut KUŞKAYA	Antalya	15.4.2016
6	Nurullah GENÇ	Eşref Ziya TERZİ	Erzurum	17.4.2016
7	Nurullah GENÇ	Aykut KUŞKAYA	Hatay	18.4.2016
8	Nurullah GENÇ	Fatih KOCA	Gaziantep	19.4.2016
9	Nurullah GENÇ	Aykut KUŞKAYA	Edirne	19.4.2016
10	Hayati İNANÇ	Ömer KARAOĞLU	Şanlıurfa	20.4.2016
11	Nurullah GENÇ	Eşref Ziya TERZİ	Kayseri	21.4.2016
12	Nurullah GENÇ	Eşref Ziya TERZİ	Malatya	22.4.2016
13	Nurullah GENÇ	Eşref Ziya TERZİ	Erzincan	23.4.2016
14	Nurullah GENÇ	Aykut KUŞKAYA	Samsun	25.4.2016
15	Hayati İNANÇ	Mustafa CİHAT	Sinop	26.4.2016
16	Nurullah GENÇ	F. KOCA-M. CİHAT-A.KUŞKAYA	Ankara	27.4.2016
17	Nurullah GENÇ	Mustafa CİHAT	Kastamonu	28.4.2016

Tablo-2: “Gençlik Kutlu Doğumda Buluşuyor” Programları

ç) Kredi ve Yurtlar Kurumuna Yönelik Programlar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilere yönelik, “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım” konulu konferanslar düzenlenmiştir. İlahiyat/İslamî ilimler fakültelerinde görev yapan akademisyenlerle farklı unvanlarda görev yapan Başkanlığımız personelinin konuşmacı olarak katıldığı programlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmüştür. Söz konusu konferanslara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır:

S.N	ADISOYADI	GÖREVİ	İL/ÖĞRENCİ YURDU		TARİH
1. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Mücteba ALTINDAŞ	Öğretim Üyesi/Afyon Kocatepe Üniversitesi	Timaztepe Erkek Yurdu	Afyonkarahisar	19.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Mebrure DOĞAN	Öğretim Üyesi/Afyon Kocatepe Üniversitesi	Destine Hatun Kız Yurdu		14.4.2016
2. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Talip AYAR	Öğretim Üyesi/Abant İzzet Baysal Üniversitesi	Abant Erkek Yurdu	Bolu	15.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YILMAZ	Öğretim Üyesi/Abant İzzet Baysal Üniversitesi	Gölköy Kız Yurdu		14.4.2016
3. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ	Öğretim Üyesi/Gümüşhane Üniversitesi	Osman Nuri Efendi Erkek Yurdu	Gümüşhane	14.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Fetullah YILMAZ	Öğretim Üyesi/Gümüşhane Üniversitesi	Torul Kız Yurdu		19.4.2016
4. EKİP	Öğrt. Gör. Sümeyra ÇALIK	Öğretim Üyesi/Bozok Üniversitesi	Yozgat Kız Yurdu	Yozgat	14.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ	Öğretim Üyesi/Bozok Üniversitesi	Ahmet Efendi Erkek Yurdu		
5. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖYLEV	Öğretim Üyesi/Dumlupınar Üniversitesi	Yesevi Erkek Yurdu	Kütahya	20.4.2016
	Arş. Gör. Sümeyye SEVİNÇ	Arş. Gör./Dumlupınar Üniversitesi	Zafertepe Kız Yurdu		
6. EKİP	Doç. Dr. Fatma Asiye ŞENAT	Öğretim Üyesi/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Bala Hatun Kız Yurdu	Eskişehir	20.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Abdullah ACAR	Öğretim Üyesi/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Yunus Emre Erkek Yurdu		
7. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÜR	Öğretim Üyesi/Karadeniz Teknik Üniversitesi	Nizamiye Erkek Yurdu	Trabzon	14.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Betül SAYLAN	Öğretim Üyesi/Karadeniz Teknik Üniversitesi	Doğu Karadeniz Kız Yurdu		15.4.2016
8. EKİP	Öğr. Gör. Ebubekir ATALAY	Öğr. Gör./Hitit Üniversitesi	Hayrettin Karaman Yurdu	Çorum	14.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Nuran DÖNER	Öğretim Üyesi/Bozok Üniversitesi	İskilipli Atf Hoca Kız Yurdu		
9. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Emrah DİNDİ	Öğretim Üyesi/Sinop Üniversitesi	Alaie Erkek Yurdu	Sinop	14.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Yasemin BARLAK	Öğretim Üyesi/Sinop Üniversitesi	Sinop Kız Yurdu		
10. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Cafer ACAR	Öğretim Üyesi/Gaziosmanpaşa Üniversitesi	Gaziosmanpaşa Erkek Yurdu	Tokat	13.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Emine ÖĞÜK	Öğretim Üyesi/Gaziosmanpaşa Üniversitesi	Tokat Kız Yurdu		18.4.2016
11. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Salih KESKİN	Öğretim Üyesi/On dokuz Mayıs Üniversitesi	Karadeniz Erkek Yurdu	Samsun	14.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN	Öğretim Üyesi/On dokuz Mayıs Üniversitesi	Turgut Özal Kız Yurdu		13.4.2016
12. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Zeki YAKA	Öğretim Üyesi/Akdeniz Üniversitesi	Elmalı Hamdi Yazır Erkek Yurdu	Antalya	14.4.2016
	Yrd. Doç. Dr. Nazife Nihal İNCE	Öğretim Üyesi/Akdeniz Üniversitesi	Akdeniz Kız Yurdu		20.4.2016
13. EKİP	Yrd. Doç. Dr. Ali ÖGE	Öğretim Üyesi/Necmettin Erbakan Üniversitesi	Alaaddin Erkek Yurdu	Konya	18.4.2016
	Dr. Betül GÜLER	Arş Gör./Necmettin Erbakan Üniversitesi	Fahrünnisa Hatun Kız Yurdu		20.4.2016

Tablo-3: Kredi Yurtlar Kurumlarındaki Programlar

d) Mültecilere Yönelik Özel İrşat Programları

“Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım” konusundaki duyarlılığı en üst seviyeye çıkarmak, Suriyeli mültecilerin de söz konusu haftanın heyecanına ortak olmalarına katkı sağlamak amacıyla Arapça bilen personelden müteşekkil özel irşat ekipleri oluşturulmuştur. Söz konusu ekipler marifetiyle Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde bulunan Suriyeli mültecilere yönelik programlar tertip edilmiştir. Programların bilgisi aşağıda gösterilmiştir:

S.N	ADI SOYADI	GÖREVİ	İL	TARİH
1. EKİP	Hasan BAŞIŞ	Başkanlık Müşaviri	Gaziantep	15.4.2016
	Mehmet ÇINAR	Malatya Yeşilyurt İlçe Müftüsü		
	Hacı Ahmet MEHO	Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü		
2. EKİP	Hasan BAŞIŞ	Başkanlık Müşaviri	Kilis	16.4.2016
	Musa ÇİFTÇİ	Adıyaman İl Müftü Yardımcısı		
	Mehmet GÜNEŞ	Gaziantep İl Müftü Yardımcısı		
3. EKİP	Hasan BAŞIŞ	Başkanlık Müşaviri	Hatay	18.4.2016
	Hüseyin ORTAÇ	Şanlıurfa Akçakale İlçe Müftüsü		
	Hacı Ahmet MEHO	Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü		
4. EKİP	Hasan BAŞIŞ	Başkanlık Müşaviri	Şanlıurfa	19.4.2016
	Mehmet ÇINAR	Malatya Yeşilyurt İlçe Müftüsü		
	Mehmet GÜNEŞ	Gaziantep İl Müftü Yardımcısı		

Tablo-4: Suriyeli Mültecilere Yönelik Özel İrşat Programı

e) Terör Mağduru Bölgelere Yönelik Özel İrşat Programı

Terör mağduru bölgelere yönelik Başkanlığımız üst düzey personelinden bir konuşmacı ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumakla temayüz etmiş bir okuyucudan müteşekkil özel irşat ekipleri görevlendirilmiştir. Program, bölgedeki on ilimiz ve bu illerin ikişer büyük ilçelerinde uygulanmıştır. Ekipler, imkânlar ölçüsünde; il ve ilçe müftülüklerini ziyaret etmişler, il ve ilçe merkezlerindeki camilerde Cuma vaazı yapmışlar, imam-hatip liselerini, Kur'an kurslarını ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir araya gelmişler, merkezi camilerde düzenlenen sabah namazı buluşmalarına katılmışlar, STK'ları ve kanaat önderlerini, terör olaylarında evi yıkılan ve hasar gören din görevlilerimizi, şehit ailelerini ziyaret etmişlerdir. Söz konusu irşat ekiplerinin bilgisi aşağıda gösterilmiştir:

S.N	KONUŞMACI	OKUYUCU	GÖR. İL/İLÇE
1	Dr. Ekrem KELEŞ Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ali MARAŞLIGİL Emekli İl Müftüsü	Yunus KOÇAN Hacı Bayram Camii Uzm. İmam Hatibi Ankara/Altındağ	Diyarbakır Bismil Ergani
2	Zeki SAYAR Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Abdullah KAPLAN Başkanlık Müşaviri Ahmet OĞUZ Din İşleri Yüksek Kurulu Uzm. Yrd.	Ali DERMAN Mecidiyeköy Merkez C. Baş İmam Hatibi İstanbul/Şişli	Şırnak Cizre Silopi
3	Dr. Muhlis AKAR Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet KAPUKAYA Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi	Fatih OKUMUŞ Mush. İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi	Muş Bulanık Malazgirt
4	Dr. Hüseyin KAYAPINAR Din İşl. Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Nurettin Muhtar ACAR Başkanlık Vaizi	Mustafa YILDIRIM Pertevniyal Valide Sultan C. Baş İ.Hatibi İstanbul/Fatih	Ağrı Doğubeyazıt Patnos
5	Rıfat ORAL Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Abdürrezzak ATEŞ Başkanlık Müşaviri	Fikri SEZER Büyük Selimiye Camii Müezzin Kayyımı İstanbul/Üsküdar	Mardin Kızıltepe Midyat
6	Şaban İŞLEK Başkanlık Vaizi Doç. Dr. Mustafa SARIBIYIK Başkanlık Müşaviri	Yaşar ÇUHADAR Mush. İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi	Sürt Kurtalan Baykan
7	Doç. Dr. Hahil ALTUNTAŞ Başkanlık Müşaviri Hasan ÇINAR Başkanlık Vaizi	Lokman DURAK Bağlarbaşı Camii İmam Hatibi İstanbul/Maltepe	Bitlis Tatvan Güroymak
8	Mehmet KESKİN Başkanlık Müşaviri Hüseyin İZGİ Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı	Musa COŞKUN Mıhraplı Külliye Camii Baş İmam Hatibi Bursa/Osmangazi	Bingöl Genç Karlıova
9	Prof. Dr. Ali AKPINAR Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Abdurrahman CANDAN Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı	Mustafa KURTTAŞ Hacı Ömer Ağa Camii İmam Hatibi Kocaeli/Karamürsel	Batman Kozluk Gercüş
10	Sabri AKPOLAT Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Abdurrahman BÜYÜKKÖRÜKÇÜ Başvaiz/Konya İl Müftülüğü	Mehmet Emin MELAYIM Ulu Camii Baş İmam Hatibi Diyarbakır/Sur	Van Erciş Özalp

Tablo-5: Terör Mağduru Bölgelere Yönelik Özel İrşat Programı

f) Ceza İnfaz Kurumlarına Yönelik Programlar

Ülkemiz genelinde 355 ceza infaz kurumunda 31 Mart 2016 tarihinde “Dini Bilgiler Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışmaya müracaat eden 21.500 hükümlü/tutuklu daha önceden cezaevlerine gönderilen Başkanlığımız yayınlarından “Hz. Peygamber’in Hayatı” ve “İslam İnanç İlmihali” isimli eserlerden yarışmaya katılmıştır. Yarışmada dereceye girenler Başkanlığımızca umre ödülü ile ödüllendirilmişlerdir. Ayrıca diğer yarışmacılara da müftülükler ve ceza infaz kurumlarınca çeşitli hediyeler verilmiştir.

Yarışmanın düzenlendiği ceza infaz kurumlarında aynı zamanda müftülüklerimizce Kutlu Doğum Programları icra edilmiştir.

g) Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri (AMATEM)’ne Yönelik Programlar

09-20 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Konya, Malatya, Sakarya, Mersin, Tekirdağ ve Tokat’ta bulunan “Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri’nde Kutlu Doğum Programları düzenlenmiştir.

ğ) Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine Yönelik Programlar

09-20 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul/Bahçelievler, Ankara/Yenimahalle, Kars, Kayseri/Melikgazi, Konya, Sakarya/Arifiye, Trabzon, İzmir/Karşıyaka, Şanlıurfa/Karaköprü ve Samsun’da bulunan engelli rehabilitasyon merkezlerinde aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri işbirliğiyle “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” temalı programlar düzenlenmiştir.

h) Huzurevlerine Yönelik Programlar

09-20 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Düzce, Karabük ve Ordu’da bulunan huzurevlerinde “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” Temalı Programlar düzenlenmiştir.

ı) Konferans/Konuşmacı ve Kur’an-ı Kerim Okuyucusu Görevlendirmeleri

Yurt içinde düzenlenen programlarda konferans vermek üzere 37 il ve 132 ilçeye Başkanlık merkezinden 117 personel görevlendirilmiştir.

Yurt dışında düzenlenen programlarda konferans vermek üzere 21 ülkede 143 personel görevlendirilmiştir.

Yurt ii ve yurt dıŐında gerekleŐtirilen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti iin toplam 80 okuyucu gevlendirilmiŐtir.

i) Kutlu Doęum Haftası Sempozyumu

15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Samsun BykŐehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde "Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet" konulu sempozyum dzenlenmiŐtir. Sempozyum aılıŐ programına Samsun Valisi, Samsun BykŐehir Belediye BaŐkanı ve ok sayıda brokrat ile vatandaŐımız katılmıŐtır. AılıŐ programında Samsun İl Mfts Veysel AKI, Samsun BykŐehir Belediye BaŐkanı Yusuf Ziya YILMAZ, Din Hizmetleri Genel Mdr Do. Dr. YaŐar YİŐİT, Samsun Valisi İbrahim ŐAHİN birer konuŐma yapmıŐlardır. Ayrıca Diyanet İŐler BaŐkan Yardımcısı Prof. Dr. H. Kmil YILMAZ da aılıŐ konferansı vermiŐtir.



Kutlu Doęum Haftası Sempozyumu AılıŐ Programı

Drt oturum olarak gerekleŐtirilen ve 28 ilim adamının katıldıęı sempozyumda 16 teblię sunulmuŐ ve bunların mzakereleri yapılmıŐtır. Sempozyum programı aŐaęıda gsterilmiŐtir.

I. OTURUM: TEVHİD VE VAHDETİN ONTOLOJİŐİ

Oturum BaŐkanı: Prof. Dr. H. Kmil YILMAZ

Diyanet İŐleri BaŐkan Yardımcısı

1. İlahi Dinlerde Tevhid ve Vahdet AnlayıŐı: Prof. Dr. Mahmut AYDIN
2. Tevhid İnanı ve Vahdet AnlayıŐının Kur'an'daki Temelleri: Prof. Dr. Bilal GKKIR
3. Hz. Peygamberin ngrdę Vahdet Bilinci: Mekke'den Medine'ye İnsan ve Toplum Tasavvuru: Prof. Dr. Yavuz NAL

4. İrfan Geleneğinde Tevhid ve Vahdet Anlayışı: Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Müzakere:

Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN

Prof. Dr. Erdiñ AHATLI

II. OTURUM: İSLAM'DA İHTİLAF AHLAKI VE TASAVVURU

Oturum Başkanı: Dr. Ekrem KELEŞ

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

1. Mezhep ve Mezhepçilik: Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA

2. İslam Düşünce Geleneğinde Birleştiricilik Çabaları ve İslam'ın Ana Yolu Ehl-i Sünnet: Prof. Dr. Çağfer KARADAŞ

3. Fıkhi İhtilaflar ve Hayata Yansımaları: Prof. Dr. Mürteza BEDİR

4. Tevhid ve Vahdetin Önündeki Engeller: Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT

Müzakere:

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR

Doç. Dr. Cenksu ÜÇER

III. OTURUM: MODERNİTE BAĞLAMINDA TEVHİT VE VAHDET

Oturum Başkanı: Dr. Necdet SUBAŞI

Başbakanlık Başmüşaviri

1. Medeniyetin Kurucu İlkesi Olarak Tevhid ve Sosyo-Politik Anlamı: Prof. Dr. Burhanettin TATAR

2. Modernlik ve Anlam Krizi: Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

3. Modernitenin Din Söylemi: Dinsel Şiddet ve Yansımaları: Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ

4. Modernleşmenin Dini Hayata Yansımaları: Prof. Dr. Mustafa TEKİN

Müzakere:

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN

Doç. Dr. Nurullah ARDIÇ

IV. OTURUM: 21. YÜZYILDA TEVHİD VE VAHDETİN İMKÂNI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR

Diyaret İşleri Başkan Yardımcısı

1. Dünyada Çoğulcu Toplum Tartışmaları: Prof. Dr. Bilal SAMBUR
2. Dinler ve Mezhepler Üzerinden Korku Üretimi (İslamafobi): Prof. Dr. Ömer ÇAHA
3. Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler ve Dinsel Şiddet: Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
4. Toplumsal Ayrışmanın Aşılmasında Bir İmkân Olarak Sohbet: Prof. Dr. Kemal SAYAR

Müzakere:

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Doç. Dr. Kemal ATAMAN

Sempozyum tebliğ ve müzakereleri önümüzdeki süreçte kitap halinde basılarak kamuoyunun istifadesine sunulacaktır.

2) İl ve İlçe Müftülüklerimizce Gerçekleştirilen Faaliyetler

Yurt içinde il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlükleri tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:



Grafik-1: Kutlu Doğum Haftasında Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Sayısal Verileri

Yurt içinde gerçekleştirilen mezkûr faaliyetleri üç grupta değerlendirmek mümkündür:

a) Bilgilendirmeye Yönelik Faaliyetler

Bu faaliyetler konferans, panel, radyo-televizyon programları, Kur'an tilaveti, hatim ve mevlit ile yarışmalar vb. programlardır.

Yarışmalar kapsamında yurt içinde öğrencilere yönelik olarak "Hz. Peygamber'in Hayatında Birlik ve Beraberlik Örnekleri" ve Hz. Peygamber'in Oluşturduğu Vahdet Toplumu" konularında kompozisyon; "Kesretten Vahdete, Gelin Birlik Olalım" konusunda şiir; "İslam'ın Getirdiği Tevhid ve Vahdet" konusunda makale yazma yarışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyetlere dair veriler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:



Grafik-2: Bilgilendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Verileri

b) Tanıtıma Yönelik Etkinlikler

Kutlu Doğum haftası temasına yönelik özel olarak hazırlanan kitap, ayet ve hadis kartelâsı ile ilmihal ve Kur'an-ı Kerim dağıtılmıştır. Faaliyetlerin sayısal değerleri grafikte gösterilmiştir:



Grafik-3: Tanıtıma Yönelik Faaliyetlerin Verileri

c) Maddi/Manevi Yardımlaşma ve Dayanışmaya Yönelik Etkinlikler

Bu kapsamda, sergi, hastane, hapishane, huzur evleri, yetiştirme yurdu/sevgi evi ve tarihi mekânları ziyaret gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Grafikte bu etkinliklere ilişkin sayısal bilgiler sunulmuştur:



Grafik-4: Maddi/Manevi Yardımlaşma ve Dayanışmaya Yönelik Etkinliklerin Verileri

3) Yurtdışı Teşkilatımızca Gerçekleştirilen Faaliyetler

Yurt dışında müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlükler tarafından gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlere dair sayısal veriler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:



Grafik-5: Yurtdışı Teşkilatımızca Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Verileri

Yukarıdaki grafikte görülen yurt dışı Kutlu Doğum faaliyetleri üç grupta değerlendirilebilir:

a) Bilgilendirmeye Yönelik Faaliyetler

Bu kapsamda konferans, panel, televizyon-radyo programı, Kur'an tilaveti, hatim ve mevlit gibi yarışmalar düzenlenmiştir. Söz konusu faaliyetlerin sayısal değerleri grafikte gösterilmiştir:



Grafik-6: Bilgilendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Sayısal Verileri

b) Tanıtıma Yönelik Faaliyetler

Bu bağlamda kitap, Kur'an-ı Kerim, ilmihal, âyet ve hadis kartelası dağıtılmıştır. Bu faaliyetlerin sayısal değerleri grafikte gösterilmiştir:



Grafik-7: Tanıtıma Yönelik Faaliyetlerin Sayısal Verileri

c) Maddi/Manevi Dayanışmaya Yönelik Etkinlikler

Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik-8: Maddi/Manevi Dayanışmaya Yönelik Etkinliklerin Sayısal Verileri

4) Medya Analizi



“Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım” teması, açılış programları, vaaz, hutbe, konferans, panel, sempozyum vb. etkinliklere ilaveten temaya dair hazırlanan sinevizyon ve kamu spotlarının basın-yayın organlarında gösterimi, sosyal medyada yürütülen çeşitli kampanyalar vb. yollarla medya vasıtasıyla da desteklenmiştir. Bu kampanyaları şu başlıklar halinde özetlemek mümkündür:

a) Basın-Yayın Haber Analizi

Hafta süresince Başkanlığımız Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 20 farklı televizyon kanalında 79, yazılı basında 184 ve 85 internet sitesinde olmak üzere toplamda 348 habere konu olmuştur. Bu haberlerle yaklaşık 8 milyon insana ulaşıldığı tahmin edilmektedir. Söz konusu basın analizlerinin sayısal değerleri grafiğe yansıtılmıştır:



Grafik-9: Basın Haber Analizi Sayısal Verileri

b) İşitsel ve Görsel Medyadaki Tanıtım Analizi

Başkanlığımızca hazırlanan kamu spotu 45 farklı ulusal TV kanalı ile 26 farklı radyo kanalına gönderilmiştir. Söz konusu kamu spotu, 8 farklı ulusal TV kanalında 92 kez, toplamda 4.574 saniye yayında kalmıştır. Takibi yapılan 8 radyo kanalında ise 705 saniye yayında kalmıştır. Ayrıca 706 web sitesinde yayınlanmıştır.



Grafik-10: Kampanya Filmlerinin Gösterim Analizi

c) İnternet ve Sosyal Medyadaki Tanıtım Analizi

İnternet bannerları hazırlanarak gönüllülük esasına göre web sitelerinde yayınlanması sağlanmıştır. Bu bağlamda, 11 farklı banner tasarımı yapılmış, 706 web sitesinde hazırlanan

Açıklamalı [MÜ1]:

banner alıřmaları yayınlanmıřtır. Yayınlanan bu alıřmaların 80.000 internet kullanıcısı tarafından grlmesi saėlanmıřtır.

Diėer yandan hafta boyunca sosyal medyada da eřitli kampanyalar yrtlmř olup, etkinlikler bu alanda da byk yankı uyandırmıřtır. Kampanya alıřması, toplamda 20 gn srmř ve Kutlu Doėum Haftasıyla ilgili yaklařık 30.000 ierik paylařılmıřtır. Bu paylařımlarla tahminen 9.500.000 kiřiye ulařılmıřtır.

V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Başkanlığımızca 2016 yılı Kutlu Doğum Haftası'nda gerçekleştirilen faaliyetler, önceki yıllarda olduğu gibi kamuoyu tarafından büyük bir ilgi ile takip edilmiştir. Diğer yandan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, gerek kamusal alanda, gerek sivil toplumda ve gerekse medyada her geçen yıl, bir önceki yıla göre daha geniş yankı bulmaktadır. Bu bağlamda, hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklere dair şu değerlendirmeleri yapmak mümkündür:

1) Ülkemizin, coğrafyamızın, İslam âleminin ve topyekûn insanlığın içerisinde geçtiği sancılı süreç dikkate alındığında “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” temasının belirlenmesi son derece yerinde olmuş ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır. Bu konu esas alınarak yapılan faaliyetler, tevhid ve vahdet konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşmasına olumlu anlamda katkı sağlamıştır.

2) Hafta boyunca vaaz ve hutbeler başta olmak üzere radyo-televizyon programları, konferans, panel, sempozyum gibi etkinliklerle “tevhid ve vahdet”, Peygamberimizin örneğinde her yönüyle ele alınmaya çalışılmıştır.

3) Kutlu Doğum web sayfası, zengin içeriği ile hafta hakkında bilgi almak isteyenlere önemli bir imkan sağlamış, faaliyetlerin amacına ulaşmasında etkin rol oynamıştır. Ayrıca temaya özel olarak hazırlanan sinevizyon ve kamu spotu filmleri ile kitap, afiş vb. materyal, temanın geniş kitlelere doğru ve etkili bir şekilde aktarılıp anlatılmasında önemli bir işlev görmüştür.

4) Başkanlığımız, söz konusu temayı gündeme taşıyarak yalnızca konunun önemine dikkat çekmemiş, aynı zamanda hafta boyunca tevhid ve vahdetin pekişmesinin önündeki engellerin el birliğiyle kaldırılması için de çağrı ve teklifte bulunmuştur.

5) Programlara Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın teşrifleri, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'in Ankara, Fransa, Edirne, İstanbul ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen programlarda verdiği mesajlar kamuoyunda ve basında geniş yankı bulmuştur.

6) Kutlu Doğum Haftası'nda kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların, Başkanlığımız ile koordineli olarak etkinlikler düzenlemesi, Kutlu Doğum teması ve heyecanının daha geniş kitlelere ulaşmasına imkân tanımıştır. Bu koordinasyonun geliştirilerek sürdürülmesi önem arz etmektedir.

7) Böylesi önemli bir temayı ele alıp bilinç oluşturmaya çalışması, gerçekleştirdiği etkinliklere geniş katılımların olması ve STK'lara öncülük yapması, Başkanlığımızın öteden beri huzur, güven, kardeşlik, dayanışma, birlik-beraberlik, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşama hususlarında çok önemli bir vazife üstlendiği ve bu konuda büyük bir toplumsal saygınlığa sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

8) Ceza-infaz kurumları, huzurevleri, sevgi evleri, yükseköğrenim yurtları vb. mekanlarda gerçekleştirilen etkinlikler ile gençlere yönelik programlar, haftanın amacına ulaşmasında önemli bir katkı sağlamıştır. Bu programlar sayesinde, zikredilen bu kesimler de Kutlu Doğum Haftası'nın heyecan ve coşkusundan istifade etme imkânı bulmuşlardır.

9) Hafta dolayısıyla özellikle mülteci kamplarında programların düzenlenmesi, ensar-muhacir kardeşliği ruhunun pekişmesi adına güzel bir örnek oluşturmuştur. Bu programlar, sıla hasreti çeken mültecilerin haftanın anlamını kavrayabilmeleri ve ruhunu hissedebilmeleri bakımından önemli bir yere sahip olmuştur.

10) Kutlu Doğum temasının önümüzdeki yıllarda da toplumun her kesimine hitap edecek ve milletimizi Hz. Peygamber sevgisi etrafında birleştirecek bir konu olarak belirlenmesi ve tema çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmesinin gerekliliği bir kez daha anlaşılmıştır.


EKLER

Ek-1

KUTLU DOĞUM HAFTASI AÇILIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ-Diyanet İşleri Başkanı

09 NİSAN 2016 ANKARA

- Bismillahirrahmanirrahim 

Bizi var eden, bize sayısız nimetler bahşeden Yüce Rabbimize hamd-ü senâlar olsun.

Kutlu Doğumunu idrak ettiğimiz Efendimiz, Server-i Asfiya, Hatem-i Enbiya Muhammed Mustafa'yı insanlık ailesinin bir ferdi olarak saygı ve tazim ile yâd ediyorum. Salât-ü selam, tahiyat-ı ikram, her türlü ihtiram ona, onun ashabına, etbaina, ehlibeytine olsun.

Sözlerimin başında İslam âleminde işlediğimiz hatalardan dolayı başka dünyalarda zorluk ve sıkıntı çeken, bizim yapıp ettiklerimizin ceremesini çeken, kendilerini İslamofobik nefret, ötekileştirme ve ayrımcılık kuşattığı için dünyanın en güzel ismi olan Muhammed'i, Hazreti İsa'nın İncil'de müjdelediği Ahmed'i, Mahmud'u, Mustafa'yı, Ahmet, Mahmud ve Muhammed ismini gizlemek durumunda kalan bütün çocuklarımıza, adı Muhammed olan bütün gençlerimize selam olsun diyorum.

En azılı düşmanlarının dahi "emin" dediği Muhammed Mustafa'nın ümmetinin Kutlu Doğumunun ikliminde eman beldelerini, selam beldelerini yeniden tesis etmelerini Yüce Rabbimiz nasip ve müyesser eylesin.

Sayın Başbakanım, Saygıdeğer Hanımefendi, kalbinde sevgililer sevgisinin sevgisi ve sevdası ile salonumuzu teşrif eden aziz misafirler, sevgili Peygamberimizin "arkadaşlarım" diye hitap ettiği sevgili gençler, Efendimizin "gözümüzün nuru, kalbimizin süruru" diye hitap ettiği sevgili çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler; Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizinle olsun, gecenez mübarek olsun.

Bütün bir tarihi, bir medeniyeti özetleyen konuşmalar vardır. O konuşmalardan bir tanesi Habeşistan Kralı'nın huzurunda cereyan etmiştir, bir tanesi de Kisra'nın huzurunda. Kisra'nın huzurunda Abdullah b. Huzafe'nin yaptığı konuşma. Hani Kisra "Peygamber olduğunu söyleyen

zat size ne vaat ediyor?” dediğinde Abdullah büyük bir iftiharla, ona hitaben “Bize sadece bir şey vaat ediyor, bizi kula kul olmaktan kâinatın Rabbine kul olmaya davet ediyor” demişti ya. Onun gibi bir başka konuşma da Habeşistan Kralı Necaşi'nin huzurunda Cafer b. Ebi Talib'in, namı diğer Cafer-i Tayyar'ın konuşması, Resul-i Ekrem'in hayatını, gayesini, mesajını, risaletini özetleyen bir konuşmaydı, Afrika'nın kararmış idrakini aydınlatan bir konuşmaydı, Necaşi'yi kavmiyle birlikte Muhammed Mustafa'ya ümmet kılan bir konuşmaydı.

Cafer 25 yaşında bir delikanlıydı, eşi Esmâ b. Umeys'le birlikte Mekke'den bütün müminlerle birlikte Habeşistan'a hicret etmişti, Muhasara altındaki müminleri Habeşistan'a götürmüştü, aslında Resul-i Ekrem'in emriyle Medine aramaya gitmişti. Kureyşliler Amr b. As'ı bir heyetle birlikte Mekke'den giden bu heyeti iade etmeleri için Necaşi'ye göndermişti. Necaşi'ye Amr b. As şöyle dedi: Ey Hükümdar, “Bizden akli ermeyen bazı gençler senin ülkene sığındılar, onlar atalarının dinini terk ettiler, senin dinine de girmediler, bizim de sizin de bilmediğimiz yeni bir din icat ettiler. Onların babaları, amcaları, yakın akrabaları onları geri yollaman için bizi sana elçi olarak gönderdi. Onlar bu kimselerin kusurlarını ve kabahatlerini sizden daha iyi bilirler.”

Necaşi, Resul-i Ekrem'in ashabını dinlemeye karar vermişti. Cafer ve arkadaşları içeri girerken mutad olduğu veçhile kurallara riayet etmemişlerdi, eğilip secdeye kapanmamışlardı. Necaşi sebebini sorduğunda, “biz Allah'tan başka kimsenin önünde secde etmeyiz” sözünü Afrika Kıtası Hazreti Cafer'den ilk defa duymuştu. Cafer b. Ebi Talib, işte o Resul-i Ekrem (s.a.s)'in muhteşem hayatını, mesajını özetleyen o meşhur konuşmasını yapmıştı. Demişti ki: “Ey Hükümdar, biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. Ağaçtan, taştan yapılmış putlara tapardık. Kendiliğinden ölmüş murdar hayvanları yerdik. Helal nedir, haram nedir bilmezdik. Kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. İnsanlık dışı bütün kötülükleri yapardık. Akrabalarımızla ilgilenmez, komşuluk hakkı diye bir hak tanımazdık. Kuvvetli olanlarımız zayıf olanlarımızı ezerdi. Zenginlerimiz fakirlerin sırtından geçinirdi. Hak, hukuk nedir bilinmezdi. Biz bu haldeyken Allah (cc) bizim içimizden asil soylu, doğru, emin, güvenilir, iffetli olarak bildiğimiz birini Peygamber olarak gönderdi. O bizi bir olan Allah'a iman etmeye davet etti, yalnızca ona ibadet etmeye çağırıldı. Atalarımızdan miras kalan putlara tapmaktan bizleri kurtardı. Doğru söylemeyi öğretti, emanete riayet etmeyi öğretti, akrabalarla iyi geçinmeyi öğretti. Komşuları gözetmeyi öğretti. Bütün kötülük ve günahları, kan dökmeyi, yalancı şahitlik yapmayı, yetim malına el uzatmayı, namuslu kadınlara iftira etmeyi yasakladı. Biz de onu doğruladık, amenna ve saddakna dedik, tasdik ettik. Allah'tan ona gelenlere tabi olduk. Sadece Allah'a ibadet ederek ona hiçbir şeyi ortak koşmadık, onun haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Halkımız bu sebeple bize düşman oldu. Bize zulmettiler. Allah'ı bırakıp eksisi gibi putlara tapınmamızı istediler. Dinimizi

yaşayamaz olduk. Baskı ve zulümler dayanılmaz bir noktaya geldiğinden senin ÷lkene sığındık, senin adaletine geldik, seni başkalarına tercih ettik, senin himaye ve komşuluğuna can attık. Ey Hükümdar, biz senin yurdunda hiçbir kötölüğe maruz kalmayacağımızı umut ediyoruz.”

Aziz davetliler, bizim milletimizin sevgi merkezli bir Peygamber tasavvuru vardır. Biz ilahilerimizle, kasidelerimizle, naatlarımızla Resul-i Ekrem'e en derin sevgimizi ifade etmişiz. Bizim Fuzuli'miz Anadolu coğrafyasının şekillenişini dahi Resul-i Ekrem Efendimizin sevgisiyle, sevdasıyla, muhabbetiyle özetlemiştir. “Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl, başını daşdan daşa urup gezer âvâre su” derken, Fırat'ın ve Dicle'nin sularının deli deli akışını, bir an önce Resul-i Ekrem'in hak-i payine, ayağının tozuna aşık olduğu için maşukuna vasıl olmak gayretiyle hareket ettiğini ifade eder.

Bizim Süleyman Çelebimiz Resul-i Ekrem (s.a.s)'in doğumunu Vesiletü'n Necat'ta bize tarif ederken, Bursa'nın Türkmen köylerinden dünyaya gelmiş, bizden biri olarak onu tarif eder. “Susadım gayet harareten kati, sundular bir cam dolusu şerbeti” derken, onu bize bu topraklarda yaşadığımız gelenekler içerisinde bizden biri gibi dünyaya gelmiş, bize bizden yakın olarak tavsif eder. Milletimizin çocuklarına verdiği isimlerde en çok onun ismi vardır. Birçok tören ve merasimler ona salat ve selam getirilerek başlar ve biter. ÷lkemizi savunan askerlerimize Mehmet adı verilir, orduya Peygamber ocağı denir. Peygamberimizin doğduğu gün bizim milletimiz için her sıkıntıdan çıkışı, milletin yeniden doğuşunu temsil eder. Bunun içindir ki, milli mücadelenin sonucunda açılan Meclis miladi olarak Kutlu Doğum Haftası'nın ilk Cuma'sına denk getirilerek bütün yurt sathında indirilen hatimlerle, okunan Buhari şeriflerle, icra edilen mevlidi şeriflerle açılır. Ayrıca o yıllarda çıkarılan kanunla Veladet-i Nebi ile hâkimiyeti milliye bir kabul edilerek aynı kanunla bayram olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu kanun maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Resmi Gazete'sinde aynen şöyle yer almıştır: 12 Rebiülevvel gecesiyle gününün milli bayram addine dair kanun.

Madde 1- Leyle-i Velâdet-i Hazreti Risâlet Penahi'ye müsadif olup, Türkiye'de saltanat-ı şahsiyenin ilgisiyle hukuk-i saltanatın uhde-i millette istikrarını ve hâkimiyet-i milliyenin tesisini suret-i katiyede tespit eyleyen kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildiği 12 Rebiülevvel gecesi ile günü Hâkimiyet-i Milliye Bayramı addolunmuştur.

Madde 2- İşbu kanun tarih-i kabulünden muteberdir.

Madde 3- İşbu kanunun icrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi memurdur.

Milletimizde var olan bu sevgiyi yıllar sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bilgiye dönüştürmek için anma toplantılarını anlama toplantılarına dönüştürmek için Kutlu Doğum Haftalarını 1989 yılında başlatmıştır. Kutlu Doğum Haftası mevlidi Nebi'nin alternatifi değildir. Kutlu Doğum Haftası dini ve taabbudi bir gün, gece ve hafta değildir, ilmi ve fikri bir haftadır. Yani Resul-i Ekrem (s.a.s)'i daha önce nasıl mevlit programlarında anıyorsak, bu sefer miladi takvime göre anlama, onun rahmet mesajını bütün insanlık ile buluşturma çabası ve gayretinden ibarettir.

Her sene millet olarak, ümmet olarak ve insanlık olarak Efendimizin muhtaç olduğumuz bir yönü üzerinde duruyoruz. 2011 yılında "Hazreti Peygamber ve Merhamet Eğitimi" üzerinde durduk. 2012 yılında "Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku", 2013 yılında "Hazreti Peygamber ve İnsan Onuru", 2014 yılında "Hazreti Peygamber, Din ve Samimiyet", 2015 yılında "Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı". Ve bu sene "Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet", insanlığı diriltmek için gelin birlik olalım, insanlığı yaşatmak için gelin birlik olalım, insanlığı yüceltmek için gelin birlik olalım çağrısıyla milletimizin huzuruna çıkmış bulunuyoruz.

Saygıdeğer Başbakanım, aziz dinleyenler!

İnsanlık bugün bir değersizlik ve değersizleşme girdabı içerisinde. Bize değer kazandıracak yegâne kaynak olan ilahi din insanların elleriyle değersizleştiriliyor. Değer üretmeyen bir dindarlık anlayışı hepimizi kuşatmış vaziyette. Onun getirdiği değerlerle insanın dirilmesi, insanın yücelmesi gerekiyor.

Neden tevhid ve vahdet? Neden bu sene Resul-i Ekrem'in hayatından hareketle tevhid ve vahdet üzerinde duruyoruz? Zira ülkemizde, coğrafyamızda, yurt dışındaki millet varlığımızla beraber 3 sorunun cevabını aramaya çalışacağız, bunu ifade ederek bitiriyorum sözlerimi.

İslam'ın özü, ruhu, İslam medeniyetini ayakta tutan yegâne iksir tevhid, neden müminler ve muvahhitler arasında vahdete dönüşmüyor? İman neden eman toplumlarını inşa etmiyor, neden güveni inşa etmiyor? İslam neden selamı, barışı gerçekleştiriyor? Bu 3 sorunun cevabı üzerinde bütün camilerimizde, salonlarımızda, ülkemizde ve coğrafyamızda durmaya çalışacağız.

Bugün savaşların ve şiddetin gölgesinde kaos teolojileri üreten nevezhur dini akımların İslam'a ve Müslümanlara verdiği en büyük zarar nedir diye sorarsanız, en büyük zarar tevhid anlayışında sapma olmuştur. Zira tevhid, varlığı, insanı, toplumu, tarihi, kültürü, kâinatı, medeniyeti yorumlayan bir ilke iken, birilerinin eliyle sadece soyut bir inanca, başkasını tekfir eden bir ideolojiye dönüşebilmiştir. Bugün İslam dünyasını kuşatan en büyük sorun, tevhidin bütün kâinatı,

bütün insanlığı, tarihi, kültürü, sanatı, medeniyeti yorumlayan bir ilke olmaktan çıkarılıp, Müslüman'ın başkasını tekfir eden bir ideolojiye dönüştürülmesidir.

Tevhit, Allah'ın tek, mutlak ve üstün yaratıcı olmasıdır. Tevhid, mutlak birliğin, yüceliğin ve celalin büyüklüğünü haykırır ve seslendirir. Tevhid, kulluk ve köleliğin kul ve köle olanlara yapılmayacağıın ilanıdır. Tevhid, insan ürünü din ve inançların iddialarını karşılıksız bırakan saf ve cahil bütün hurafelere kapıyı kapatan bir anlayıştır. Tevhid, tabiat ve fizik ilimlerinin kutsal ile metafizik âlemlle ilişkisini sürdürmesini sağlayan bir İslam ilkesidir. Tevhid, bilim ve medeniyetin düşmanı olan batıl inanç ve hurafelerin panzehiridir. Tevhid medeniyeti, yerli ve yabancı diye tebaasını ikiye ayırmaz. Tevhid medeniyeti, mensuplarını ve bütün insanlığı dil, ırk, renk, etnik köken olarak asla tasnif etmez. Tevhid medeniyeti kâinatı batı, doğu, kuzey, güney diye ayırmaz. Tevhid, en yüce olan Halik'in vahdaniyetinde toplumu birbirine bağlar. Tevhid ve vahdet olmadan medeniyetin inşası mümkün olmaz. Zamanla mekânın tevhidi, insanla kâinatın tevhidi, tarihle toplumun tevhidi, tevhid hakikatinin birer parçasıdır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi, tevhidin sayesinde amaçsız ve gayesiz yaratılmadığını, yalnız olmadığını, Yaradanın ona her şeyden yakın olduğunu bilir. Tevhid, akıl sahibi olanlara insanlığını hatırlatır, hem insanı alçaltmaz, hem de asla ilahlaştırır. Tevhid, insanın kıymetini erdemleriyle değerlendirir, insanı tanrılaştırma yönündeki bütün düşünceleri reddeder. Tevhid, insana dünyadan kopmayı ve var olandan uzaklaşmayı önermez, ancak dünyaya kul ve bende olmayı da reddeder.

Sözlerimi son zamanlarda Cizre Ulu Camii'nin minberinden, Silvan Selahaddin-i Eyyubi Camii'nin minberinden, Silopi Merkez Camii'nin minberinden seslendirdiğim, Resul-i Ekrem (s.a.s)'in hayatından bir örnekle bitiriyorum.

Resul-i Ekrem'in ashâbı, aralarında oturmuşlar sohbet ediyorlar. Ancak içlerinden birisinin Hz. Selman'la kişisel bir problemi var. Hz. Selman tam Mescid-i Nebevi'den içeri girerken o zat etrafındaki halkaya “وما حسبك وما نسبك” diye sorar. Herkes soyunu anlatmaya başlar. Birisi, “ben Temim Kabilesindenim, Temim Kabilesi insanların en şerefliisidir” der. Bir başkası, “ben Evs Kabilesindenim”, bir başkası “ben Hazrec Kabilesindenim”, bir başkası “ben Kureyş'tenim أشرف الناس” der. Ve sonra o zat Hazreti Selam'a dönerek, “وما حسبك وما نسبك”, ey Selman, senin soyun sopun, sülâlen nedir?” diye sorar. Hazreti Selman şu cevabı verir: “أنا سلمان بن داود بن قيس بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان” ben de İslam oğlu Selman'ım. كنت ضالا فهداني الله بمحمد Fakirdim, Allah beni Muhammed Mustafâ'yla zenginleştirdi. كنت فقيرا فأغناني الله بمحمد ben köleydim, Allah beni Muhammed Mustafâ'yla özgürleştirdi.”

Bunu duyan Hazreti Ömer toplumun yanına gelerek, “benim kim olduğumu, benim de soyumu sopumu öğrenmek ister misiniz?” diye sorar. Ve sonra der ki: “أنا عمر ابن الإسلام أخو سلمان ابن الإسلام”
ben İslam oğlu Ömer, İslam oğlu Selman’ın kardeşiyim.”

İşte bu hafta Resul-i Ekrem’in tevhid ve vahdetle bütün Müslümanlara öğretmek istediği asıl mesaj bu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı

İL : GENEL
TARİH : 08.04.2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَّهِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَفَاعِلُهُمْ وَعُوْدُهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكَبِيرٌ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْإِسْلَامُ كُلُّهُمُ بِنُوَادِمِ خَلْقٍ مِنْ تَرَابٍ.

HZ. PEYGAMBER, TEVHİD VE VAHDET

"Lâ İlahâ İllallah" diyerek kelime-i tevhidi samimi bir şekilde gönüyle tasdik, diliyle ıkrar eden ve tevhid inancını benimseyen mü'min kardeşlerim!

Rab olarak Yüce Allah'ı, din olarak İslam'ı, Peygamber olarak Muhammed Mustafa'yı, Kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i kabul eden bahtıyar müminler!

Allah'ın lütfu ile kardeş olan, kardeşliklerini bu mabette yan yana saf tutarak, aynı duygu ve gayeleri paylaşarak pekiştiren kıymetli kardeşlerim! Cumanız mübarek olsun.

Okuduğum âyet-i kerimde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Rabbimiz Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur."¹

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "İnsanlar, Adem'in çocuklarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır."²

Kardeşlerim!

Peygamber Efendimizin dünyayı teyfirlerinin yıldönümü olan yeni bir Kutlu Doğum Haftasına daha gümüş bulunuyoruz. Bu hafta içerisinde, Peygamberimizi anmak ve onun mesajlarını anlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, bu sene yüce dinimizin tevhid inancı ve vahdet anlayışına dikkat çekmek ve bu konuda bir bilinç oluşturmak amacıyla Kutlu Doğum Haftası'nda "Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet" temasını gündeme taşıyacaktı.

"İnsanlığı diriltmek, insanlığı yaşatmak ve insanlığı yüceltmek için gelin birlik olalım!" çağrısıyla Peygamberimiz (s.a.s)'in ortaya koyduğu örneklik çerçevesinde, tevhid ve vahdet konusu bütün yönleriyle ele alınacaktır. İnsanlığın topyekün sıkıntılı süreçlerden geçtiği şu günlerde, parçalanmış zihinlerin, yaralanan gönüllerin tamarine katkı sağlanacaktır. Bu vesileyle Kutlu Doğum Haftanızı tebrik ediyorum. Bu haftanın hepimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden diliyorum.

Aziz Müminler!

Tevhid, Yüce Rabbimizin varlığını ve birliğini gönülden tasdik etmek ve O'na hiçbir şeyi ortak koşturmadır. İnsanın yaratılış gaye ve hikmeti tevhide dayanır. Bütün peygamberler, tevhid inancını yeryüzünde yaymak ve egemen kılmak üzere gönderilmiştir. Onlar bu uğurda çetin mücadeleler vermişler, ağır imtihanlara tabi tutulmuşlardır. Tevhid inancının son elçisi olarak Yüce Rabbimiz, Efendimiz (s.a.s)'i görevlendirmiştir. Âlemlere rahmet Peygamberimiz, Allah'ın varlığını ve birliğini tüm insanlığa yeniden tebliğ etmiştir. Yalnızca Allah'a kul olmaya ve insanca bir yaşayışa çağırıştır. Rahmet peygamberi, kısa bir sürede şük toplumdandan bir olan Allah'a iman eden muvahhit bir toplum

inşa etmiştir. Onun Mekke'de yaktığı tevhid meşalesi her geçen gün yayılmıştır. Oyle ki bu meşale ile karanlıklar, aydınlığa; zulüm, adalete; kin ve nefret, şefkat ve merhamete dönüşmüştür.

Kardeşlerim!

Efendimiz (s.a.s), sadece tevhid inancını değil, beraberinde vahdet anlayışını da getirmiştir. Bu anlayış, Ensar ve Muhacir arasında zürveye çıkan kardeş olma, birlik olma, bütün olmaya dair en nadide örnekleri insanlığa takdim etmiştir. Efendimizin vahdet anlayışı ile dilleri, renkleri, ırkları farklı ama inançları, gayeleri, gönülleri aynı "birler" "bin", "binler" "bir" olmuştur.

Aziz Müminler!

Tevhid, sadece bir inanç ve düşünce sistemi değildir, aynı zamanda bir hayat tarzı ve yaşama biçimidir. Tevhid inancının bireysel hayattaki tezahürü, bu inancın gerektirdiği şekilde yaşamaktır. Rabbimize, kendimize, çevremize, kâinata karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmaktır.

Tevhid inancının toplumsal hayattaki karşılığı ise vahdetir. Vahdet; kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmadır. Birlikte yaşama şuuruna sahip olmaktır, ortak değerler etrafında kenetlenmektir, ortak ideallere yönelmektir. Vahdet, tevhidin sancağı altında toplanmaktır, Allah yolunda her türlü çıkarı bir kenara bırakmaktır. Varlığımızı, yokluğumuzu, acılarımızı, sevinçlerimizi, dualarımızı ortak kılmaktır vahdet. Müslüman kanunun dökülmesini, Müslümanların bölünüp parçalanmasını engellemek için var gücümüzle çalışmaktır.

Vahdet, İslam ümmetinin inşa ettiği mümtaz medeniyetlerin, bu medeniyetlerin ortaya koyduğu büyük tecrübelerin farkında olmaktır. Unutulmamalıdır ki yeryüzündeki bütün muhtaçlara, bütün mazlumlara, bütün insanlığa huzur ve saadet getirecek yegâne çözüm İslam'dadır, imandadır, İslam'ın tevhid ve vahdet anlayışındadır. Ancak bunun için bizim tevhid ve vahdeti iyi ve doğru bir şekilde idrak etmemiz gerekmektedir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Özelde Müslümanların, genelde ise bütün insanlığın tarih en buhranlı günlerini geçirdiği şu süreçte bizlere büyük görevler düşmektedir. Küfür karşısında tek ses, zalimin karşısında yekvücut olmak biz Müslümanların en önemli görevlerindedir. Ancak bunu başarabilmemiz, her şeyden önce birbirimizin mezhebini, meşrebini, ırkını, dilini, coğrafyasını ve ideolojisini değil, İslam'ın tevhid ve vahdet anlayışını esas almakla mümkündür. Birliğe, dirlğe ve huzura giden yol da; dostu düşmanı tanımının yolu da; başkalarının değil, ümmetin yüzünü güldürmenin yolu da buradan geçmektedir.

Kardeşlerim!

Kutlu doğumunu idrak edeceğimiz Peygamberimiz (s.a.s)'in getirdiği tevhid dininin ve rahmet yüklü evrensel mesajların; başta ülkemiz olmak üzere bütün Müslümanların vahdetine, birliğine, dirlğine ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. İnsanlığın, merhamet dini İslam'ın rahmet ve adaletinden hiçbir zaman nasipsiz kalmamasını, Kutlu Doğum Haftasının, toplumumuzda Peygamber Efendimize duyulan sevgi ve bağlılığın perçinleşmesine vesile olmasını diliyorum.

¹ En'im, 6/102.

² Tirmizi, Menâkıb, 74.

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İL : GENEL
TARİH: 15.04.2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّ مَدِينَةَ أُمَّتِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّا لَكُورُومُونَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّا لَكُورُومُونَ
 وَأَنْتُمْ خَلْقٌ مِنْ نَسَابٍ

TEVHİD VE VAHDET MEDENİYETİ

Aziz Müminler!

Okuduğum **âyet-i kerime**de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Doğrusu sizin ümmetiniz, bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz.”¹

İşte bu **âyet**, Müslümanların tek bir ümmet olduğunu gayet açık bir şekilde bize göstermektedir.

Kardeşlerim!

Müslümanlar, Mekkelilerin baskı ve zulümlerinden dolayı dinlerini yaşayamaz hale gelmişlerdi. Efendimiz (s.a.s) onların başka bir diyara göç etmelerine izin vermişti. İslam'ın bu ilk muhacitlerinin başında Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in oğlu Cafer vardı. Habeş Kralı **Neçasi**, ülkesine sığınan bu insanları dinlemek istedi ve onları huzuruna kabul etti. Cafer ve arkadaşları, içeri girerken geleneğe olduğu üzere kralın huzurunda secdeye kapanmamışlardı. **Neçasi** bunun sebebini sorduğunda, Cafer, “Biz Allah'tan başka kimseye secde etmeyiz.” şeklinde cevap verdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. İnsanlıkla bağdaşmayan bütün kötülükleri işlerdik. Hak ve hukuka riayet etmezdik. Biz bu haldeyken Allah, içimizden **asîl**, doğru, güvenilir, iffetli bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O, bizi bir olan Allah'a imana ve kulluğa davet etti. Doğru söylemeyi, emanete riyeti, akrabalarla iyi geçinmeyi, komşuları gözetmeyi öğretti. Bütün kötülük ve günahları, kan dökmeyi, yalan şahitlik yapmayı, yetim malına el uzatmayı, insan onur ve haysiyetini zedelemeyi yasakladı. Biz de onu tasdik ettik. Onun haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bundan dolayı halkımız bize düşman oldu. Biz de senin ülkeneye sığındık...”²

Kardeşlerim!

Bu konuşma İslam'ın **tevhid** inancını ve vahdet anlayışını ortaya koyan, İslam medeniyetinin bir **tevhid** ve vahdet medeniyeti olduğunu vurgulayan bir konuşmadır. Resul-i Ekrem'in hayatını, mesajlarını özetleyen bir hitaptır Cafer-i Tayyar'ın bu konuşması. Bu konuşma Afrika'nın kararmış idrakini aydınlatan, **Neçasi**'yi kavmiyle birlikte Muhammed Mustafa'ya ümmet kılan bir konuşmadır.

Kıymetli Kardeşlerim!

Allah'ın varlığına ve birliğine iman olan **tevhid**, İslam'ın özü ve ruhudur. Tevhit, her şeyin tek ve mutlak yaratıcısı olan Allah'ın yüceliğini ve celalini haykırmaaktır. Tevhit, kulluğun Allah'tan başka hiçbir varlığa yapılamayacağını ilanı ve imzasıdır.

Tevhid, insanın amaçsız ve gayesiz yaratılmadığını, yalnız olmadığını, Yaratan'ın ona her şeyden yakın olduğunu bildirir. İnsana insanlığını hatırlatan **tevhid**, insanla kâinatın, akılla kalbin, ruhla bedeninin birliğidir, bütünlüğüdür.

Tevhid, soyut bir inanç değildir, aynı zamanda bir yaşayış biçimidir, bir vahdettir. Aynı Rabbe kul olan müminlerin, aynı inanç, aynı duygu ve aynı gaye etrafında kenetlenmesidir. **Tevhid**, emandır, emniyettir; barıştır, huzurdur, güvendir.

Kardeşlerim!

İslam medeniyeti, bir **tevhid** ve vahdet medeniyetidir. Tevhit ve vahdet medeniyeti, kâinatı Batı-Doğu, Kuzey-Güney diye bölmaz. Tevhit ve vahdet medeniyeti, insanları dil, renk, coğrafya farklılıklarından dolayı ötekileştirmez.³ Bu medeniyetin mensupları, bütün insanları ya hilkatte eş⁴ ya dinde kardeş olarak kabul ederler. Bütün insanlığa, hatta evrene ve içindekilere şefkat ve merhametle bakarlar; kin, nefret, intikam gibi duygularla yüreklerini karartmazlar.

Bu medeniyet, Rahman'ın vahdaniyetinde toplumu birbirine bağlar. Şan, şöhrat, makam, mevki, zenginlik ve güç, ırk ve mezhep, bu medeniyette asla bir üstünlük ölçüsü değildir. Bu medeniyet, insana bizzatı insan olduğu için değer verir. Onu erdem ve ahlakına, niyetine, sözüne ve fiillerine göre değerlendirir.

Aziz Kardeşlerim!

Bugün şiddetin, kargaşanın gölgesinde ortaya çıkan kimi akımların, İslam'a verdikleri en büyük zarar **tevhid** ve vahdet medeniyetini yaralamalarıdır. İslam dünyasının yaşadığı en büyük sorun, insanı, tarihi, toplumu, kâinatı, medeniyeti yorumlayan bir ilke olan tevhidin, sadece soyut bir inanca indirgenmesi çabasıdır. Tvhidin, başkasını tekfir eden bir ideoloji, vahdetin ötekileştirme zihniyeti olarak algılanmasıdır. Bu nedenledir ki, bugün İslam coğrafyasında **tevhid** inancı vahdete, birliğe dönüştürülememektedir. Geçmişte insanlığa örnek olan **emân** ve güven, selâm ve huzur medeniyeti yeniden inşa edilememektedir.

Kardeşlerim!

Bugün İslâm ümmeti olarak İslâm diyarlarını yeniden ilim, hikmet ve marifet yurduna dönüştürmek için hep birlikte çalışalım. İslâm coğrafyasında barış ve huzuru, merhamet ve şefkati, kardeşlik ve dostluğu, hak ve adaleti, ahlak ve fazileti yeniden egemen kılalım. Bunu başarabilmenin yolunun da Kerim Kitabımızın rahmet yüklü mesajlarına, Efendimizin eşsiz örneğine sınıksız sarılmaktan geçtiğini unutmayalım. İnsanlığı diriltmek için, insanlığı yaşatmak için, insanlığı yüceltmek için gelin birlik olalım.

Hütbemi, her gün namazlarımızda okuduğumuz ve **tevhid** inancımızı ikrar ettiğimiz **Fâtıha** suresinin şu **âyetlerinin** meali ile bitirmek istiyorum: “Rabbimiz! Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil!”⁵

¹ **Ebûkâk**, 21/92.

² **İbn. Halebî**, I, 202.

³ **İbn. Halebî**, V, 411.

⁴ **İbn. Halebî**, **Meşârik**, 74.

⁵ **Ebûkâk**, I/5-7.

İL : GENEL
TARİH : 22.04.2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ، بَشَدُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

TEVHİD VE VAHDETİN ÖNCÜSÜ MÜMİNLER

Kardeşlerim!

Okuduğum ayet-i kerime Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Siz, insanlar için var kılınmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoymazsınız ve siz Allah’a iman edersiniz.”¹

Aziz Müminler!

Resül-i Ekrem (s.a.s) Efendimiz, bir gün ashâbıyla birlikte bir kabristana uğradı. Orada medfun olanlara, “Allah’ın selâmı size olsun ey Müminler diyarının sakinleri! Biz de bir gün inşallah sizlere kavuşacağız.” şeklinde selâm verdi. Sonra sözlerine, “Benden sonraki kardeşlerimi görmüş olmayı ne kadar da çok arzu ederdim.” şeklinde devam etti. Bu sözü işiten ashâb, “Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resülallah!” dediler. Allah Resülü, “Sizler benim ashâbımsınız. Kardeşlerim ise benden sonra gelecek müminlerdir.” buyurdu.²

Evet, bir zamanlar Müminlerin sayıları pek azdı. Souda dalga dalga, nesilden nesile çoğaldılar. Zamanla kıtalar kuşatan büyük bir topluluk hâline geldiler. Peygamberimizden öğrendikleri hakikatleri dünyanın her tarafına yaydılar. Gittikleri her yere şefkat, merhamet, insanîyet taşıdılar. Mümin gönülleri, imanla birbirlerine ısındı ve kaynaştı; ırk, renk, dil, bölge ve coğrafya farkları gibi engeller bir bir aşıldı. Müslümanlar kardeş oldular, yekvücut oldular.³ Tevhid ile gelen vahdetin temsilcileri oldular. Bir ve beraber olmanın en güzel örneklerini sergilediler. Aynı kibleye dönerken, Kâbe’de yan yana tavaf ederken, aynı inanca bağlı bir ümmet olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadılar. Bilgiyi, hikmeti ve marifeti rehber edindiler, insanlığı yücelten medeniyetler inşa ettiler. Yeryüzünde hak ve adaleti tesis ettiler.

Kıymetli Kardeşlerim!

İslâm ümmeti, İslâm’ın bir araya getirdiği müminler topluluğudur. İnsanlığa örneklik, önderlik ve rehberlik yapacak ana kitledir. Tüm insanlık için var kılınmış topluluktur. Bu itibarla yeryüzünde hak ve adaleti tesis etme gibi bir sorumluluğu vardır. İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma gibi bir vazifesi vardır. İslâm ümmeti, bir anneden doğmuş çocuklar gibi güven ve sadakatle birbirine bağlıdır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz (s.a.s)’in rehberliğinde yüce değerleri yaşayan ve yaşatan topluluktur. Her türlü aşırlıktan uzak, mutedil bir ümmettir.

Aziz Kardeşlerim!

Ne zaman ki Müminler, Kerim Kitabın ilk çağrısı olan ilim, hikmet ve marifet yolundan uzaklaştı, o vakit

cehalet bataklığına saplandı. Böyle bir durumda fert ve toplum hayatına, insanlığa yön veren, ışık tutan değerler üretmedi, medeniyet inşa edemedi. Bilgide, fikirde, düşüncede, eğitimde, kültürde ve sanatta tutulma yaşadı, söz sahibi olamadı.

Ne zaman ki heva ve heves, menfaat ve çıkar, hak ve hakikatin önüne geçirildi, o vakit ihlas ve samimiyet kaybedildi. Dinin özünden uzaklaşıldı. Riya ve gösteriş ön plana çıkarıldı.

Ne zaman ki, İslâm dünyasında çalışma ve üretme terk edildi, o vakit fakirlik ve yoksulluk girdabına düşüldü. İslâm beldelerinin zenginliği sömürülmeye başlandı. Müslümanlar, hep başkalarının ürettiklerini tüketmeye mecbur bırakıldı.

Ne zaman ki Müslümanlar, tefrika, ayrılık ve gayrılığa düştüler, o vakit coğrafyamız eman ve güven, sulh ve selâm özelliğini kaybetmeye başladı. Gücümüz zayıfladı. Kötülüklerle engel olamaz, huzur ve barışı sağlayamaz olduk.

Kardeşlerim!

Bugün İslâm coğrafyasını üç büyük fitne ateşi sarmış vaziyettedir. Birincisi, mezhepçilik fitnesidir. Mezhebe, meşrebe mensubiyeti, İslâm’a, Muhammed Mustafa’ya mensubiyetin önüne geçirmek, Müslümanlar için en büyük fitnedir. Kendisi gibi düşünenleri tekfir ederek ümmetten saymama gafleti içerisinde olmak, Müslümanları kuşatan en büyük tehlikedir.

İkinci büyük fitne, Peygamberimiz (s.a.s)’in “Cahiliye asabiyeti” olarak adlandırıldığı ırkçılık fitnesidir. Oysa yüce Rabbimiz Kerim Kitabında şöyle buyurmaktadır: “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farkı olması da Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerindedir. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır.”⁴

Üçüncü fitne ise terördür. Kimilerinin, masum insanları hunharca katletmeyi cihat, kendisiyle beraber kadın, erkek, çocuk-çocuk demeden insanları öldürmeyi şahadet zannetmesidir. Hiçbir insani ve ahlaki değer tanımayan eli kanlı terör örgütlerinin, insanları evinden, yurtdandan, işinden, gücünden etmesidir. Gözü dönmüş cinayet şebekelerinin, topyekûn bir milletin, ümmetin istikbalini hedef alması, insanların ümitlerini, hayallerini kazdıkları çukurlara gömmeye çalışmasıdır.

Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz bütün bu hastalıklarla mücadele etmeyi, her türlü fitne ateşini söndürebilmeyi İslâm ümmetine nasip eylesin. Bizleri, zihinleri ve yürekleri bir, gayeleri ve duyguları bir, sevgileri ve hüzneleri bir kardeşler topluluğu eylesin! Bu camide yan yana, omuz omuza durduğumuz gibi her daim müminler topluluğu olarak yan yana, gönül gönüle olabilmeyi bizlere bahşeylesin! Ümmet-i Muhammedi tevhid ve vahdetle birleştirisin.

¹ Âl-i İmran, 3/110.

² Müslim, Tahâret, 39.

³ Buhârî, Saâbet, 88.

⁴ Rûm, 30/22.

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

